

Na de ceremonie aan het Graf van de Onbekende Soldaat volgt er een Academische zitting in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis ter herdenking van de 60ste verjaardag van de wapenstilstand van de Koreaanse Oorlog.

In het bijzijn van onder meer talrijke Korea-Veteranen start de zitting met de speeches van de heer Hanson, algemeen-directeur van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Luitenant-generaal Marc Compagnol als vertegenwoordiger van Defensie, en Z.Exc. Kim Chang-Beom, Ambassadeur van de Republiek van Korea.



Vervolgens wordt de documentaire 'De Koreaanse Oorlog' in première vertoond. De heer Raymond Behr, Nationaal voorzitter van de Koninklijke Verbroedering van het Vrijwilligerkorps voor Korea (KVVKK – FRCVC) sluit de zitting af met enkele nabeschouwingen. Als Korea-Veteraan heeft hij dit conflict van heel nabij meegemaakt.

Zo blijft de Koreaanse Oorlog in de Herinnering.

Excellenties,
Geachte genodigden,
Veteranen,

Oud Korea strijdersverdedigers van de vrije wereld.

Ondanks dat mijn hart vervuld is met de grootste weemoed koester ik een diep respect voor hen die hun jong leven gaven voor de vrijheid om van deze wereld een betere plaats te maken om in te leven.

Het is dan ook voor mij een bijzondere eer en een groot genoegen op deze herdenkingsplechtigheid het woord tot U te mogen richten. De oud Korea strijders willen U allen hun welgemeende dank uiten voor de eer en de erkenning die hen vandaag te beurt valt.

Vandaag 7 april is het de dag waarop we jaarlijks onze geest heropfrissen en onze persoonlijke betrokkenheid bevestigen aan de idealen gebaseerd op een vrije wereld en een mensheid zonder haat. De Griekse veldheer en strateeg Pericles zei: "Het geheim van het geluk is de vrijheid en het geheim van de vrijheid is de moed om deze te verdedigen".

Helaas het vermogen om te vergeten is bij ons mensen buitengewoon groot. Nauwelijks enkele jaren na de Korea oorlog sprak men reeds van "de vergeten oorlog". Velen stelden zich dan ook bewust de vraag: "Zijn zij die wij heden gedenken dan vergeefs gesneuveld?"

Ik citeer in dat verband graag President Abraham Lincoln tijdens de openingceremonie van de militaire begraafplaats te Gettysburg :

"De blijvende herinnering aan de helden die hier hun laatste rustplaats vonden is zowel lot als plicht. In één

ademtocht voegde hij er aan toe: “Een natie die zijn doden niet eert die hun leven gaven voor de vrijheid is niet waardig zich een natie te noemen”. Einde citaat.

De schaduwen leven nog steeds in het heden en zullen deel zijn van de toekomst. Laten wij ons daarvoor blijvend gedenken en inzetten.

Het is onze taak niet te vergeten dat zo velen toen in de bloei van hun leven het hoogste offer hebben moeten brengen want zij gaven hun leven voor recht en vrijheid. Daardoor worden wij gewapend om onze democratische samenleving te blijven verbeteren en verdedigen. Vriendschapvrijheid en vrede zijn te belangrijk om er lichtvaardig mee om te springen.

Daarom zijn er herdenkingen de onze en ook die van andere oud-strijders en veteranen om de jongere generaties het offer van zo velen te leren kennen hen de diepere essentie van gedenken en herdenken in te prenten hen de grondige betekenis mee te geven opdat zij opgewassen zouden zijn tegen de opkomende en steeds sterker wordende rechts-extremistische tendensen. Indien dit sensibiliseren niet zou gebeuren zouden we alle hoop moeten opgeven. We zouden afglijden naar dictatoriale toestanden zoals op verschillende plaatsen in onze huidige wereld. We krijgen dit dagelijks ruimschoots voorgeschoteld via de media.

Vandaag meer dan ooit moet iedereen klaar staan om de vrede veilig te helpen stellen om het even waar op deze wereld. We beleven een tijd van uiterst belangrijke evoluties de gebeurtenissen waarin onze troepen binnen het NAVO-verband verwickeld zijn hebben ons een duidelijke wenk gegeven dat wij ons klassiek denkpatroon moeten wijzigen. Stilaan spelen andere naties mee en worden zij ook hoofdrolspelers in de rangorde op deze aarde. Als wij de mening toegedaan zijn dat een vrije burger zijn in een land een verworven recht is zouden we wel eens kunnen vaststellen dat wij een utopie hebben nagestreefd. Laten wij de Amerikaanse uitdrukking steeds indachtig wezen: ”Freedom is not Free”.

Er bestaat geen eeuwige waarborg op de vrije meningsuiting en op de universele rechten van de mens. Daarom, daarom moeten wij bijzonder waakzaam blijven, paraat zijn om eventueel offers te brengen als wij later deze vrijheden aan onze kinderen en kleinkinderen willen overdragen.

Laat ons dan ook heden gedenken dat zij die “hun leven” lieten hetzij zoals destijds in Korea of elders, of zoals vandaag waar onze militairen hun leven veil hebben bij de vele vredesopdrachten op diverse plaatsen op de wereld dit doen met hetzelfde doel en dezelfde inzet zoals wij destijds in Korea!.

Ik dank u allen voor uw aandacht.

Nationaal leger museum Brussel 07 april 2013.

Raymond BEHR
Nationaal voorzitter
KVVKK - FRCVC